

KIRKE & SOGN

KIRKEBLAD FOR HVIDBJERG/LYNGS/JEGINDØ OG SØNDBJERG/ODBY



Du er.

I alt, hvad du har skabt, er du,
i træets rod og fuglens vinger.

Alt lever, Gud, i dette nu
af kærtegn fra din skaberfinger.

- *Jens Simonsen 2014*



SOMMER ER
PILGRIMSVANDRING



TEMAKONCERT
OM BLOMSTER



GRUNDLOVSFEST
PÅ JEGINDØ

JEG HOLDER A

REDAKTIONSUDVALGET:

HVIDBJERG

Børge Larsen, tlf: 97 87 15 38

E-mail: riebulig@gmail.com

LYNGS

Ingrid Gramstrup Larsen, tlf: 97 87 80 56

SØNDBJERG / ODBY

Betty Lauritsen, tlf: 97 87 50 26

E-mail: betty-bent@mail.dk

JEGINDØ

Ingrid Noer Nielsen, tlf: 97 87 90 28

E-mail: ingrid@kirkebakken6.dk

Præsterne i Thyholm Pastorat deltager i redaktionsudvalget

ANSVARSHAVENDE

REDAKTØR:

Thomas Buelund, tlf: 23 23 51 36

E-mail: tbu@km.dk

MØDESTOF SENDES TIL LOKALREDAKTØRERNE

DEADLINE FOR SEPTEMBER 2018: 24. JULI 2018

Foto:

Ellen Aarlit Gade, Lis Ahlers, Rikke Feraru

"Jeg holder af hverdagen. Mest af alt holder jeg af hverdagen".

Ordene er fra forfatteren Dan Turells digt fra 1984 "Hyldest til hverdagen".



*Af Morten Bo Krogh
Nielsen*

Og nu bliver det hverdag i kirkeåret. Vi går ind i trinitatis-tiden. Vi indleder det vi kunne kalde det festløse halvår; her hvor vi ikke har skæve helligdage og festdage i kalenderen. Kirkeårets tre store fester, jul, påske og pinse er fejret og lagt bag os. Julen - festen for Faderen, hvor han sender sin søn til jorden, hvor Faderen fødes som et barn ind i verden. Påsken som festen for Sønnen Jesus. Her hvor Guds søn overvinder døden. Og så den sidste fest vi fejrede i pinsen, hvor Guds Ånd kommer til jorden. Nu er Gud forklaret, Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd! Nu sætter hverdagen ind.

Her i trinitatis-tiden indleder vi hverdagen i kirkeåret med at Jesus i sin afsluttende tale i Matthæusevangeliet giver disciplene, menighederne der skulle komme - og dermed også os en besked: "Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.«

For mange familier har konfirmationstiden i de sidste par måneder også været en stor fest. For to år siden blev min store datter konfirmeret. Da familien var samlet til fest for at fejre konfirmanden, så holdt min yngste datter en tale til sin konfirmerede storesøster. Hun nævnte mange ting, som hun beundrede og elskede ved sin storesøster og sluttede så talen af med ordene: "Tak fordi du er så dejlig en storesøster, jeg elsker dig, for hvem skulle jeg ellers sidde sammen med og følges med i skolebussen hver morgen".

Hverdagen er lettere at møde når vi ved, at der er en, der vil følges med os. En, der vil slå følgeskab med os i kirkeåret, sidde sammen med os på kirkebænken og være med os alle dage indtil verdens ende. En, der vil møde os i glæder og i sorger, i lykke, og også i den angst, som vi hver især kan stå med når vi er i livet, om det så handler om angsten for døden, angsten for ikke at kunne finde mening i tilværelsen, eller angsten for at være isoleret, være

KONTAKT

PRÆSTER THYHOLM PASTORAT

Morten Bo Krogh Nielsen
Kirkebakken 1
7790 Thyholm
tlf: 97 87 90 03
E-mail: mbn@km.dk
Ugentlig fridag mandag
Træffetid i Thyholm Kirkecenter:
Tirsdage kl. 10 - 13
Torsdage kl. 15 - 18

Thomas Buelund
Aggerholmsvej 2
7790 Thyholm
tlf: 97 87 51 36
E-mail: tbu@km.dk
Ugentlig fridag mandag
Træffetid i Thyholm Kirkecenter:
Onsdage kl. 10 - 13
Torsdage kl. 15 - 18

THYHOLM KIRKECENTER

Nørregade 19, Hvidbjerg
Kordegn Christen Birkebæk
tlf: 97 87 11 15
E-mail: cbi@km.dk
Fast træffetid:
Tirsdage kl. 10-13
Onsdage kl. 10-13
Torsdage kl. 15-18

F HVERDAGEN...



Odby Kirke

alene, føle sig ensom - selv at skulle bære hele eksistensen, livsprojektet og tilværelsens indhold. Den angst mødes i kirkens hverdag med Jesu ord: "Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende."

I hverdagen skal vi nu lægge vores liv i hænderne på Kristus. Vi skal tro på, at vi allerede er skabte og allerede har fået skænket livets fylde som Guds elskede ved at lægge vores liv i hænderne på ham, der har al magt i himlen og på jorden og som vil følge os alle dage indtil verdens ende.

For sådan vokser vi, vi vokser i troen på, at det er ved Jesus Kristus, at der er åbnet for livet, for det glædelige, kærlige og også sommetider besværlige liv vi har med hinanden, ligesom der er åbnet for det evige liv med Gud.

Det er det nye liv, som vi har fået adgang til i Kristus. Det skal vi høre om, det skal vi vokse i, det skal vi bruge, det skal vi slide på, det skal vi leve i, så det fremtræder klarere og klarere i vores hverdagsliv for hver dag og for hver søndag her i den kommende tid i kirkeåret.

"Derfor holder vi af hverdagen. Mest af alt holder vi af hverdagen"
– også her i kirken.



SOMMERMUSIK I LYNKS KIRKE

Når der i juni, juli og august er gudstjenester i Lyngs Kirke, vil der ud over orgelet være musik- eller/og sangledsagelse udefra. Dygtige lokale musikere og Günther Schmedeman (tysk violinist, som gennem mange år har tilbragt sin sommer i Lyngs) vil ledsage orgelet i salmesangen, men også spille eller synge et par toner selv.

Lyngs sommermusik starter op til gudstjenesten søndag d. 3. juni med Julie Sostack, og til gudstjenesten søndag d. 24. juni medvirker døtre af Joan og Anders Borgholm Lyngs.

FORMÆND

Hvidbjerg – Lyngs – Jegindø sogne:
Marianna Brogaard
tlf: 23 34 14 88
E-mail: Fam.Brogaard@mvpb.net

Søndbjerg – Odby sogne:
Bente Thing
tlf: 22 27 34 26
E-mail: bentething@hotmail.com

GRAVERE

Hvidbjerg, Lyngs og Jegindø
Annagrete Nielsen
E-mail: post@hvidbjergkirkegaard.dk
tlf: 97 87 12 83

Søndbjerg
Hanne Kragh Møller
E-mail: hkmodby@gmail.com
tlf: 61 38 08 87

Odby
Karsten Særkjær Nielsen
E-mail: knudbak@dlgmail.dk
tlf: 27 33 16 76

TEMAKONCERT



3. JUNI KL. 16.00
HVIDBJERG KIRKE

Thyholms musikliv er rigt, og til tema-koncerten i Hvidbjerg Kirke vil solister, kor og forskellige musikere synge og spille om

BLOMSTER!

Billeder taget af lokale fotografer vil blive vist undervejs og være med til at gøre det til en farverig eftermiddag for både øre og øje.

Klassisk og rytmisk, nyt og gammelt, dansk og udenlandsk, vokalt og instrumentalt, børnesang, voksensang, korsang, solosang og fællessang. Noget for enhver smag!

EVENTYRLIGE VIETNAM

Af Lis Ahlers, Jegindø

Sådan præsenteres den rejse, som jeg i januar havde glæden af at være på sammen med Vinni og Claus (datter og svigersøn). Men Vietnam ligger langt væk, når man flyver med Qatar Air. 1. mellemlanding i Doha – ventetid, videre til Bangkok – 1½ times ventetid og endelig videre til Hanoi – Vietnams hovedstad. Jævn dansk sommervej. Byen har en fransk atmosfære med brede boulevarder og okkerfarvede bygninger, et minde fra tiden da Vietnam hed Fransk Indokina. Landet var besat indtil 1945, hvor Ho Chi Minh udråbte den selvstændige republik, Vietnam. Vi var inde for at se den balsamerede Ho Chi Minh. Og her var der virkelig tale om kæft, trit og retning! Kig ligeud og klap helt i. En speciel oplevelse. Byen er livlig med spændende markeder og vietnameseren med den karakteristiske spidse stråhat, som skærmer for både sol og regn og med åget med kurve på skulderen, er ikke bare noget fra brochurer.

En af turens smukkeste oplevelser var et døgn sejlur på Halong-bugten, som er med på UNESCOs Verdenskulturarvliste. Omgivet af stejle kalkstens-øer sejlede vi rundt i "egen" båd med lækre kahytter med bad og toilet og et fremragende køkken. Det var virkelig en luksusfølelse! Et par gange kom vi i mindre både og udforskede spændende klippehuler, nød ellers det ufattelig smukke område.

Vores tur strakte sig over, hvad der svarede til en tur fra Danmark til Rom. Vi rejste derfor med nattog fra Hanoi – 10 timer og ca. 700 km. 1. klasse! Ikke dårligt. Da det blev lyst, kunne vi glæde os over landskabet og de mange lysegrønne rismarker. Nordvietnam høster 2 gange om året. I syd 3 gange. Vietnam er verdens 2. største risavl. Da vi nåede Hue, var det af med strømper og jakker. Dejligt. Fra Hue med bus hvor vi passerede nogle af de områder, som under Vietnamkrigen blev oversprøjtet med Orange Agent – en gift som afløvede træerne, så vietnameserne ikke kunne skjule sig



her. Denne gift er stadig skyld i, at der fødes børn med svære handicaps. Vi skulle til Hoi An. En af landets hyggeligste byer, også kaldet "Lanternebyen." Overalt smykket med lanterner i de skønneste farver. og der var skruet helt op for udsmykningen, da vi nærmede os det vietnamesiske nytår, som fejres i begyndelsen af februar. Ubeskriveligt syn om aftenen. Byen har mange markeder. Rigtig sjovt at gå på fødevarermarked og se de mærkeligste grønsager, frugt, fisk og skaldyr. Videre sydpå med fly – 1½ time – og det blev varmere og varmere. Vi sejlede rundt i det kæmpestore Mekong – delta det meste af dagen, inden vi kom til Saigon (Ho Chi Minh City) Her nåede temperaturen næsten 30 grader! Her så vi bl.a. uden for byen de berygtede Cu Chi – tunneller. Levn fra krigen. Herfra førtes guerillakrig, og vi så uhyggelige faldlemme, underjordiske køkkener, beboelsesområder og hospitaler. Der er også i Saigon et kæmpestort museum, næsten udelukkende om krigen. Den amerikanske krig, som vietnameserne siger. Vi måtte naturligvis en tur op i Saigon Skydeck. Med elevator 178 m. op på 35 sekunder! "Tårnet" er 262 m. højt. 68 etager. Fantastisk. Håbløst at gå i detaljer med vore mange oplevelser. Vi sultede ikke. Frokost og middag var altid mellem 7 og 9 retter. Masser af grønt, ris, fisk og kød. Ifølge vores guide spiser vietnameserne alt, som kan bevæge sig! Kun på bådturen så vi knive og gaffler. Ellers var det bare om at fatte pindene. Det var med at lære det, hvis vi ville have noget at spise. Religiøst er Vietnam et supermarked. Naturligvis først og fremmest buddhismen. Kommunistpartiet støtter ikke religionsudøvelse, men forhindrer den heller ikke. Man kan

langt hen ad vejen udøve sin religion, bare den ikke bliver en trussel mod styret. Noget helt specielt er Cao Dai. Religionen opstod i 1926 og har blandt sine helgener bl.a Jesus, Napoleon, Churchill, Pasteur og Jeanne d'Arc. Det tempel, vi besøgte, er mildest talt farverigt. Det væsentligste er Det guddommelige Øje, som fra alteret skuer ud over menigheden. Der afholdes ceremonier 4 gange i døgnet. I dag er der over 1 million tilhængere, også nogle i USA.

Når man tænker Vietnam, tænker man på krigen, men det er jo efterhånden mange år siden. Landet har de smukkeste landskaber, dejligt klima og meget venlige mennesker. Et dejligt land at besøge. Kan kun anbefales.

Vi rejste med Da Gama, som vi før har gjort. Selskabet gik konkurs godt en uge efter vores hjemkomst! Men vi slap velbeholdne hjem efter en vidunderlig rejse med mange oplevelser.

* FRA VUGGE TIL GRAV† HVIDBJERG KIRKE

Dåb:

8. april:	Milas Hyldal Dueholm
14. april:	Thais Frisk Berg
22. april:	Micky Reetz Risgaard
29. april:	Frode Henvig Normand

Vielse:

8. april:	Pia Dueholm til Klaus Hyldal Pedersen
------------------	--

Begravelse:

7. april:	Hanna Petrea Sigaard
------------------	----------------------

SØNDBJERG KIRKE

Dåb:

8. april:	Karl Hagen Thing
22. april:	Elena Rosalie Pinholt Dalgaard

LYNGS KIRKE

Dåb:

22. april:	Sigurd Adrian Skriver
-------------------	-----------------------

HVIDBJERG/LYNGS

Læs mere på www.thyholmkirker.dk

MENIGHEDSRÅDET

Torsdag d. 14. juni kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i Thyholm Kirkecenter.

SOLVANG

Tirsdag d. 12. juni kl. 15.00: Altergangsgudstjeneste
Tirsdag d. 26. juni kl. 15.00: Andagt

REFLEKS

Mandag d. 18. juni kl. 19.00: Sommerafslutning hos Birthe og Kresten Villadsen, Skærshøjvej 9.

INDRE MISSION

Onsdag d. 6. juni kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter.
Ekstraordinær generalforsamling. Indledning ved Peter Gade.
Almindelig dagsorden samt punktet nedlæggelse af Hvidbjerg IM. Hvis nødvendigt vil næste ekstraordinære generalforsamling finde sted samme aften.

KFUM OG KFUK

se: www.thyholm.kfum-kfuk.dk

FDf

se: www.fdfthyholm.dk

JEGINDØ

Læs mere på: www.thyholmkirker.dk

INDRE MISSION

Onsdag d. 6. juni kl. 19.30: Mannakorn ved Tonny Jeppesen. Kaffebord.

Torsdag d. 14. - mandag d. 18. juni: Teltmøder ved skibsværftet i Vilsund.

Yderligere oplysninger gives gerne på tlf. 97 87 92 18, Kirsten Graversgård.

FDf

Lørdag d. 9. juni: Kredstur til Blå Dag i Jyllands Park Zoo, Haunstrup.

Fredag d. 15. juni: Strandrensning. Vi mødes ved kreds-
huset kl. 19.00. Alle der vil hjælpe med til at holde
Jegindøs strande rene, er velkomne. Der sluttet med
bål, pølser og kaffe.

Mandag d. 25. juni: Ledermøde kl. 19.00

Møde hver mandag:

Puslinger kl. 18.30 – 20.00

Tumlinger kl. 18.30 – 20.00

FÆLLES PROGRAM

TEMAKONCERT

Søndag d. 3. juni kl. 16.00 i Hvidbjerg Kirke. Kom og oplev toner, ord og billeder om blomster!

PASTORATSUDFLUGT

Søndag d. 10. juni kl. 10.00-20.00 er vi på årets pastora-
ratsudflugt for hele familien som går til Kongernes
Jelling. Tilmeldingsfrist 1. juni.

SOLNEDGANGSGUDSTJENESTE

Onsdag d. 4. juli kl. 21.00: Årets første solnedgangsguds-
tjeneste er i Odby Kirke.

INDRE MISSION

Fredag d. 1. - søndag d. 3. juni. Indre Missions Årsmøde-
festival på Mørkholt Strand Camping.

Torsdag d. 14. - mandag d. 18. juni. Teltmøder ved
skibsværftet i Vilsund.

SØNDAGSTRÆF

Søndag d. 24. juni i Thyholm Kirkecenter kl. 14.30-16.30:
Kom til kaffe, snak og hyggeligt samvær. Her er plads til
alle som skulle have lyst til at være med. Pris 20 kr.

SØNDBJERG/ODBY

Læs mere på: www.sondbjerg-odby.dk

MUSIKALSK TANKERUM

Fredag d. 22. juni kl. 19.00-21.00. Musikalsk tankerum i Søndbjerg Kirke. Find roen i dig selv og i musikken. Kom og gå som du vil inden for den afsatte tid.

BIBELKREDSEN

Tirsdag d. 19. juni kl. 19.00 hos Helga Hugdal og Søren Ødum, Ballevej 9.

Tekst: Matt. 5,43-48.

PILGRIMSVANDRINGER 2018 – STRUER PROVSTI



Nissum bredning

Pilgrimsvandring fra Humlum Kirke til Aa Mølle ved Remmerstrand

Søndag 1. juli kl. 19.00 – cirka 21.30

Turen går fra Humlum Kirke til Toftum med flot udsigt over Nissum Bredning mod tangen ved Thyborøn. Der vandres et stykke langs stranden og ad den gamle studevej til Aa Mølle ved Remmerstrand. Nogle af de frivillige fra møllelauget sætter møllen i gang, og de fortæller om møllens historie og drift. Vandringen er ca. 7 km.

Der er bustransport retur til Humlum Kirke. Yderligere oplysninger: Jan Bjerglund, 97 86 11 22, jabj@km.dk

GRUNDLOVSFEST I JEGINDØ PRÆSTEGÅRDSHAVE

TIRSDAG D. 5. JUNI



I år vil efterskoleforstander, Bent Ole Bærenholdt fra Aarhus Efterskole (tidligere Unge Hjem) i Højbjerg holde grundlovstale.

Som efterskoleforstander og rollemodel for unge mennesker forholder Bent Ole sig aktivt til dannelse, livet, samfundet, kunsten, kærligheden og det der er større.

Til Grundlovsfesten vil Bent Ole tale om vores folkelige fælleskab - det at vi er hinandens forudsætninger.

Der vil være mulighed for at købe kaffe, kage, pølser, brød og sodavand, men man er også velkommen til at tage sin egen madkurv med.

PROGRAM:

fra kl. 14.30 Præstegårdshaven er åben.

kl. ca. 15.30 Velkomst og Grundlovstale

Alle er velkomne.

NB: I tilfælde af dårligt vejr bliver talen holdt i kirken.



	HVIDBJERG	LYNGS	JEGINDØ	SØNDBJERG	ODBY
3. juni					
1. s. e. Trinitatis	10.30 LS	9.00 LS	10.30 MKN	9.00 MKN	-
10. juni					
2. s. e. Trinitatis	9.00 TB	-	-	-	9.00 MKN
17. juni					
3. s. e. Trinitatis	9.00 OA	-	9.00 TB	-	10.30 TB
24. juni					
4. s. e. Trinitatis	9.00 MKN	10.30 MKN	10.30 TB	9.00 TB	-
1. juli					
5. s. e. Trinitatis	-	-	9.00 MKN	-	10.30 MKN

MKN: Morten Krogh Nielsen - TB: Thomas Buelund - OA: Ove Arensbach - LS: Lars Sandfeld

: Kirkekaffe; : Pastoratsudflugt.

KIRKEGLIMT

BABY-BOOM!

Der er bestemt noget i gære her på Thyholm. Det syder og bobler af liv og vækst – og derfor er det en stor glæde, at kunne berette om et rekordstort hold til babysalmesang. Der er babysalmesang som aldrig før, men der er selvfølgelig altid plads til flere! Organist Rikke Feraru står for babysalmesangen, og man er altid velkommen til at kontakte hende for yderligere oplysninger på tlf. 60 27 55 99.



GUD VELSIGNEDE DEM OG SAGDE TIL DEM: »BLIV FRUGTBARE OG TALRIGE, OPFYLD JORDEN, OG UNDERLÆG JER DEN; HERSK OVER HAVETS FISK, HIMLENS FUGLE OG ALLE DYR, DER RØRER SIG PÅ JORDEN!
- FØRSTE MOSEBOG 1,28